

# Uitkijken



Wie betaalt, bepaalt. Ook al heeft de natuurgraslobby misschien wel veel betere argumenten

Soms word je via een omweg op je plaats gezet. Vorige week een interview met een kunstgrasfabrikant, en halverwege het interview maakt deze ineens de half-plagerige opmerking tegen zijn collega, terwijl hij naar mij wijst: 'Uitkijken met hem, want hij is voor natuurgras.' Nu probeer ik helemaal nergens voor te zijn. Hoogstens voor het beste vakblad dat mogelijkerwijs gemaakt kan worden voor fieldmanagers. Maar voor de rest probeer ik zo weinig mogelijk partij te kiezen, hoewel dat expliciet niet hetzelfde is als geen mening hebben.

Het punt is natuurlijk dat de tegenstelling een beetje potsierlijk begint te worden en buiten de vakwereld ook al bijna niet meer speelt. Wat dat betreft is het aardig om in deze uitgave het interview over Hendrik-Ido-Ambacht te lezen. Daar is het verhaal heel simpel: het clubbestuur wil kunstgras en echt gras komt helemaal niet in beeld.

## Minimaal drie initiatieven om meer grip te krijgen op de kwaliteit van kunstgras

En of je het nu leuk vindt of niet, zo werken de dingen in deze kapitalistische wereld. Wie betaalt, bepaalt. Ook al heeft de natuurgraslobby misschien wel veel betere argumenten.

Trouwens, ook wat argumenten betreft is er wel iets af te dingen. Als ik alleen al de oogst van de laatste twee of drie weken uit onze Fieldmanager-nieuwsbrief naast elkaar leg, zie ik minimaal drie of vier initiatieven waarbij partijen in gezamenlijkheid actief op zoek zijn naar manieren om de kwaliteit

van kunstgras te verbeteren of er meer grip op te krijgen. Gemeentes die samen optrekken, de KNVB die initiatieven neemt, initiatieven uit de markt. De oogst van initiatieven uit de natuurgraswereld is veel magerder. Ik zeg niet dat er niets gebeurt, maar wie zet de KNVB de pin op de neus om vaart te maken met de ontwikkeling van een natuurgrasnorm? Voor kunstgras wordt zoiets wel ontwikkeld, maar op het gebied van natuurlijk gras ligt de ontwikkeling stil. Voor natuurgras is er de Grascids, een fantastisch boekje – al was het maar omdat wij dat uitgeven... – maar voor de rest is er weinig of eigenlijk geen actie.

Dat merkten wij als geen ander bij de uitgave van het boekje Gras Natuurlijk!, dat op ons congres werd geïntroduceerd. Iedereen uit de natuurgraswereld vindt het een fantastisch initiatief. Tot het moment dat je vraagt om een bijdrage om de rekening van de drukker en de auteur te betalen. Dan wordt het ineens stil.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)  
Hoofredacteur



Be social

Scan of ga naar:

[www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5553](http://www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5553)