

Afmaaien



Deze hele hype is gebaseerd op oppervlakkige emoties en vage romantiek

Deze maanden is er iets gebeurd wat eigenlijk niemand verwacht had: er vindt zowaar een soort publiek debat plaats over kunstgras. Oké, dit wordt gevoerd door een hele klocht BVO-haantjes, die waarschijnlijk het verschil tussen nepsprietten en echt gras niet eens zien en die doorgaans de laatste veertig jaar ook niet meer op een voetbalveld hebben gestaan. Maar toch: iets waar wij als Fieldmanager al jaren over schrijven en berichten, is nu onderdeel van een publiek debat. Ergens in deze uitgave van Fieldmanager heb ik daarom een aantal van de uitspraken van de gemelde BVO-bobo's verzameld. En ik zal u proberen uit te leggen waarom dat volgens mij allemaal tot weinig zal leiden.

En misschien moeten we gewoon een keer naar Johan Cruyff luisteren: *'Je moet schieten, anders kun je niet scoren'*

Ik hoor u al denken: 'Hé, Van Iersel, jij bent toch altijd zo kritisch? Nu is er eens iemand anders kritisch en dan is weer niet goed. Wat wil je nu?' Mijn kritiek betreft niet die mensen zelf. Ik ga ervan uit dat de meeste van die opinies eerlijk zijn opgetekend. Maar de echte vraag is: waar zal dit toe leiden? Zal alles niet gewoon bij het oude blijven? Ik ben bang van wel. Deze hele hype – want dat is het – is nog veel te veel een antikunstgrasverhaal dat gebaseerd is op oppervlakkige emoties en vage romantiek. En het resultaat daarvan zal zijn, tenminste, dat is mijn visie: iedereen doet een plas en alles blijft zoals het was. Het echte verhaal is natuurlijk dat kunstgras niet meer zal verdwijnen en dat de kunstgrasmarkt zelfs nog wel even door zal groeien. Natuurlijk gras zal daarmee moeten leren dealen en de markt een nieuw verhaal

Er vindt zowaar een soort publiek debat plaats over kunstgras

moeten gaan vertellen. Een verhaal dat enerzijds gebaseerd is op natuur en duurzaamheid, maar ook op de harde cijfers van een veel goedkoper beheer. En misschien moeten we gewoon een keer naar Johan Cruyff luisteren: *'Je moet schieten, anders kun je niet scoren'*. Laat jezelf niet in verdediging dringen en ga naar voren. Stel je beste spits op! Dat laatste is echter moeilijk in de Nederlandse polder. Iedereen – met name mensen uit het eigen kamp – die het lef heeft om de kop boven het maaiveld uit te steken, wordt vakkundig afgemaaid.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofredacteur



Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5001