

Boerenverstand

Met boeren is iets raars aan de hand. Als ik –geboren Brabander met daarbij horende tongval- mijn neus iets te ver boven de grote rivieren laat zien, wordt al gauw geroepen ‘boer!’ en wellicht ook wel eens gedacht dat het verstand net zo boers is als de tongval. Tegelijk doet het volksgeloof de ronde dat er eigenlijk geen bevolkingsgroep zo slim is als boeren. Hoe kun je anders de term boerenverstand verklaren, of kort erbij ‘op je klompen aanvoelen’? Boeren zijn klaarblijkelijk in staat om dingen te begrijpen, die zwaar gestudeerde deskundigen niet snappen. De meeste fieldmanagers zijn doorgaans behept met een gezond boerenverstand. Dat is hoopvol en je zou bijna denken dat er daardoor met sportvelden nooit iets mis kan gaan. Dat is jammer genoeg niet zo. In deze uitgave van Fieldmanager staat een treffend voorbeeld waarbij redacteur Santi Raats –ondanks haar kleurtje ook gewoon uit Brabant- haarfijn fileert wat er met het Ado-veld is gebeurd. Dit veld heeft nooit een geweldig goede naam gehad, maar de verwickelingen van de laatste maanden slaan alle records en ontlocken aan de Ajax-fieldmanager zelfs de angstkreet dat dit voorbeeld door het vijandelijke kunstgraskamp gebruikt zal worden als een treffende illustratie waarom betaald voetbal in Nederland massaal over moet stappen op kunstgras. Ik ben bang dat deze fieldmanager gelijk heeft. Dit is geen reclame voor natuurgras en het bevestigt opmerkingen tijdens een recent forum dat BVO en natuurgras inmiddels op een ongelukkig huwelijk begint te lijken. Dat heeft niets met natuurgras an sich te maken, maar veeleer met een tekort aan boerenverstand, of beter nog aan te een teveel aan slimmeriken, die samen zo onnoemelijk veel lawaai maken dat de verantwoordelijke partij niet meer weet wij hij moet geloven.

Betaald voetbal en natuurgras begint inmiddels op een ongelukkig huwelijk te lijken

Het Ado-verhaal is overigens geen uitzondering. Ik weet zo nog drie andere BVO's uit pakweg de laatste drie jaar te noemen, waar exact hetzelfde is gebeurd. Een technische op zich niet zo heel complex probleem wordt door een overvloed aan ego's en meningen opgeblazen tot een berg waar geen enkele boer meer overheen kan kijken. Meestal wordt dan aan het eind van het proces een van de adviseurs gekielhaald of monddood gemaakt met een giga-schadeclaim door de betreffende BVO. Want dat is in BVO land de gewoonte. Als er iets misgaat, moeten we wel iemand kunnen ontslaan om vervolgens even vrolijk op dezelfde voet verder te gaan.

Zonder duur betaalde adviseurs heb je niemand over die je de laan uit kunt sturen Dat is eigenlijk het zelfde als zagen aan je eigen stoelpoten

Recent heb ik een fieldmanager geïnterviewd die verteld te zijn benaderd door een toonaangevende BVO om daar in dienst te komen. Dit is een fieldmanager met een wel heel goed ontwikkeld boerenverstand, want hij meldde de betreffende club dat hij dat graag wilde doen, maar niet voordat alle adviseurs de laan uitgestuurd waren. Twee keer raden wat het



Een technisch niet zo complex probleem wordt door een overvloed aan ego's en meningen opgeblazen tot een berg waar niemand meer overheen kan kijken

antwoord was. Dat kon natuurlijk niet. Zonder duur betaalde adviseurs heb je niemand over die je de laan uit kunt sturen. Dat is eigenlijk het zelfde als zagen aan je eigen stoelpoten.

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel
hein@nwst.nl
Hoofdredacteur



Stuur dit artikel door!

Scan of ga naar:

<http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4181>