



Lekker wokken met de sportveldbeheerder van de toekomst

Genomineerden FM of the Year wisselen kennis uit aan ronde tafel

Op 24 oktober kwamen alle genomineerden van de Fieldmanager of the Year-verkiezing bij elkaar in wokrestaurant Mallejan in Maarsse. Gezeten aan een ronde tafel werd er veel kennis en werkkennis gedeeld en gesproken over de jurybezoeken die onlangs bij ze waren afgelegd door de juryleden van de FM of the Year-verkiezing Joost Schuijs, Aad van Wijk, Bernard van den Bosch, John Ariëns, Jacques van Middelkoop en Patrick Balemans. Hoofdvraag aan tafel was 'hoe ziet de sportveldbeheerder van de toekomst eruit?' Jac de Groot van de gemeente Roosendaal, waar flink geprivatiseerd wordt: 'De sportveldbeheerder van de toekomst is iemand die zich weet te handhaven in een regiegemeente. Alhoewel het privatiseren en niet-privatiseren bestaat uit golfbewegingen van periodes van zo'n tien jaar. Daar moet een sportveldbeheerder zich van bewust zijn.' Mark Graafland, van B.A.S. Begeleiding en



Advies Sportterreinen, geloofde dat er voor de sportveldbeheerder in de toekomst geen weg terug is: 'Om na privatiseren en uitbesteden de kennis bij een gemeente te laten terugkeren, is moeilijk.' Henri Bekkers, sportveldbeheerder Den Bosch, was het daar niet mee eens: 'De sportveldbeheerder moet iemand zijn die de kennis bij zich houdt, ook al besteedt hij of zij uit. De strijkracht van een beheerder, en van iedere ambtenaar, is belangrijk.' Bertus Carelse van B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen knikt en haalt daarbij aan dat het belangrijk is voor een sportveldbeheerder om te zorgen dat hij jarenlang buiten rondloopt om praktijkervaring op te doen en vieze handen te krijgen. Maarten van Heck, sportveldbeheerder Valkenswaard, sluit zich ook daarbij aan, maar maakt een kanttekening: 'Het is vechten geblazen binnen een gemeente als je ambitie hebt. Vaak wordt die ambitie ingedamd.' Henk Slootweg van AH Vrij is positief: 'Door de economische golfbeweging gaat het in gemeenteland over een paar jaar weer beter. De wethouder gaat dan onder de burgers vragen wat zij belangrijk vinden en dan zullen er twee zaken uit de bus rollen: dat de straat goed aangelegd wordt en dat er gesport kan worden. Sport is key. In beginsel zullen we ons als sportveldbeheerder nooit heel erg druk hoeven maken.' Waar iedereen het wel over eens is: de sportbeheerder van de toekomst moest een visie hebben, die minstens twaalf jaar vooruit kan kijken. Dit is, samen met een strijdbare houding, nodig om het benodigde budget los te krijgen. 'Regeren is vooruit zien,' klinkt het eensluidend.